

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Αριθμός Αδείας
8593



Η ΤΕΝΕΔΟΣ

Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Συλλόγου Τενεδίων «Ο ΤΕΝΝΗΣ»
ΤΕΥΧΟΣ 35

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2016



Καλή
Χρονιά!

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Η ΤΕΝΕΔΟΣ

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Ιδιοκτησία : Σύλλογος Τενεδίων «Ο ΤΕΝΝΗΣ»

Ελ. Βενιζέλου 80, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 22

Τηλ.-Fax: 210 93.18.203

e-mail: TenedOs@otenet.gr

website: <http://users.otenet.gr/~TenedOs>

Εκδότης: Απόστολος Κερκινέογλου

Παραγωγή εντύπου: MIND TINT AE

Ανδρέα Μεταξά 19, Κάτω Κηφισιά 14564

Τηλ.: 210 2790 952 www.mindtint.com

Το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ενυπόγραφων κειμένων που δημοσιεύει αλλά οι συγγραφείς τους.

Η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας εξαρτάται από τη δική σας συνδρομή.

Ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης του Συλλόγου μας για δωρεές και συνδρομές είναι:

Για το Εσωτερικό:

ALPHA BANK: 2980 0210 111 2816

Για το Εξωτερικό: ALPHA BANK

Swift Code - CRBAGRAAXXX

BIC CRBAGRAA

IBAN Gr59 0140 2980 2980 0210 111 2816

στο όνομα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΝΕΔΙΩΝ "Ο ΤΕΝΝΗΣ"



Θερμές Ευχές...

Παρόλο που οι ευχές σε κάθε γιορτή, μεγάλη ή μικρή, προσωπική ή γενική, έχουν πάρει τετριμμένο χαρακτήρα δεν πάύουν να έχουν πάντα το νόημά τους. Όταν μάλιστα είναι ειλικρινείς και όχι τυπικές, αποκαλύπτουν τα συναισθήματα και γενικά την προσωπικότητα των ανθρώπων, ενώ παράλληλα μας φέρνουν πιο κοντά μεταξύ μας.

Τέτοιες είναι και οι ευχές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας— που όμως δεν είναι εντελώς νέο!— προς όλους τους συμπατριώτες και φίλους της Τενέδου. Ευχές για μια Καλή και Ευτυχισμένη Χρονιά για όλους, καλύτερη τουλάχιστον από την περσινή, αλλά και για τη χώρα μας, που περνά πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ευχές ιδιαίτερα και στον Σύλλογό μας που, όπως όλοι οι συλλογικοί φορείς, έχει τις δυσκολίες του, που σχετίζονται και με το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην πατρίδα μας. Γι' αυτό σας καλούμε όλους σε συμπαράταξη μαζί μας για την ευόδωση των σκοπών και επιδιώξεών μας.

Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε όλους εκείνους που φανερά ή διακριτικά στέκονται δίπλα μας και μας ενισχύουν υλικά ή ηθικά σε κάθε προσπάθειά μας.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τακτική γενική συνέλευση και διενέργεια εκλογών

Με απόφαση του Δ.Σ. της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 κλήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης τον απολογισμό δραστηριοτήτων του απερχόμενου Δ.Σ. και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ύστερα από τη λήξη της τριετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Κατά τη συνέλευση έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Απόστολο Κερκινέογλου. Ακολουθούν τα σχετικά κείμενα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

«Το παρόν Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, συμπληρώνει την τριετή θητεία του όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου. Σε όλη τη διάρκεια της τριετίας πρωταρχικός σκοπός μας υπήρξε η προβολή των ζητημάτων της Τενέδου και η χρηστή διαχείριση των πόρων του Συλλόγου. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά τις δραστηριότητες που έχουμε πραγματοποιήσει κατά το έτος 2015 για να έχετε μια συνολική εικόνα τους.

Κοπή πίτας και χορός του Συλλόγου

»Όπως κάθε χρόνο έτοι και φέτος στις 31 Ιανουαρίου 2015 στην αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και ο χορός του Συλλόγου μας. Η συμμετοχή των μελών και φίλων του Συλλόγου δεν ήταν δυστυχώς η αναμενόμενη. Βέβαια εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους συμπατριώτες μας δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν λόγω πένθους. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κέφι από τους

συμμετέχοντες, κι έτοι η βραδιά κύλισε ευχάριστα. Στην κοπή της πίτας μάς τίμησε με την παρουσία του ο δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης, που απήγινε έναν σύντομο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους. Επίσης κοντά μας ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεγαλοσχολιτών κ. Φάνης Βασαγεώργης με τη σύζυγό του.

»Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκε ο Νικόλας Μαρέτσικος, που εισήχθη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ο Νίκος είναι γιος της Κυριακής Αρβανίτη.

Το ημερολόγιο του Συλλόγου 2015

»Πραγματοποιήσαμε και φέτος έκδοση ημερολογίου με εικόνες της αλησμόνητης αλλά αλλαγμένης ή μάλλον μεταλλαγμένης πατρίδας μας.

Τακτική γενική συνέλευση μελών του Συλλόγου

»Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, κατά την οποία ο πρόεδρος κ. Απόστολος Κερκινέογλου προέβη στον απολογισμό των πεπραγμένων κατά το λήξαν οικονομικό έτος 2014.

Διανομή τροφίμων

»Όπως μας ενημέρωσαν πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής θα διανεμηθεί ρύζι στους δικαιούχους που έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις. Κανονικά η διανομή αυτή εντάσσεται στις διανομές που έγιναν το προηγούμενο έτος, οπότε διανεμήθηκαν κασέρι, μακαρόνια, φέτα, κεφαλογραβιέρα και λάδι, αλλά καθυστέρησε να γίνει από την περιφέρεια για λόγους που δεν είναι ακριβώς γνωστοί. Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για την παραλαβή του ρυζιού.

Έκδοση του περιοδικού

»Σε όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η έκδοση του περιοδικού μας «Η Τένεδος» που μας συνδέει μεταξύ μας αλλά και προβάλλει την πατρίδα μας. Ήσταν να θέλω να «ευλογήσω τα γένια μας», το περιοδικό μας έχει συγκεντρώσει την εκτίμηση πολλών συμπατριωτών μας αλλά και φίλων της Τενέδου. Θεωρείται μεγάλο περιοδικό για έναν μικρό σύλλογο σαν τον δικό μας. Αποστέλλεται σε 400 περίπου παραλήπτες, από τους οποίους πολλοί είναι φίλοι απλώς της Τενέδου, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σύλλογοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, επιστήμονες, πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα κ.α. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να υπογραμμίσω ότι η έκδοση του περιοδικού έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, παρόλο που το έχουμε συμπιέσει όσο γίνεται περισσότερο. Και ο σύλλογός μας δεν ζητά ειδική συνδρομή γι' αυτό, όπως κάνουν άλλοι σύλλογοι. Για τούτο θα παρακαλέσω όποιοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό για την απρόσκοπτη συνέχιση της έκδοσής του και να μην το αμελούν. Από την αρχή του 2015 (τεύχος 32) οι σελίδες του περιοδικού περιορίστηκαν σε 16 από 20, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους ύλης. Για τούτο παρακαλούμε άλλη μια φορά για τη συμμετοχή περισσότερων εθελοντών στη συγγραφή της ύλης του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

»Η συνετή ή μάλλον η «σφιχτή» οικονομική πολιτική στη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου υπήρξε μέλημα μας και το 2015. Και η φετινή χρονιά δεν ήταν οικονομικά εύκολη για τον Σύλλογο, όπως δεν είναι για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Οι οικονομικές δυσκολίες των μελών του συλλόγου δεν επέτρεψαν σε πολλούς ούτε τις υποχρεωτικές συνδρομές τους να καταβάλουν. Συνεπώς για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις του Συλλόγου το μόνο μέσο ήταν να περιορίσουμε οποιαδήποτε περιπτή δαπάνη. Βέβαια ευτυχώς ο Σύλλογος έχει κάποιο αποθεματικό, το οποίο όμως πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε έσχατη ανάγκη. Η εποχή της σπατάλης έληξε για όλους μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (Περίοδος 1/1/2015 έως 29-10-2015)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31-12-2014	34.323,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.023,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.597,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	37.347,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2015	30.751,17
ALPHA BANK	29.739,43
ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΑ	1.011,74
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΣ 29.10.2015	30.751,17



Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών επί το έργον...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

»Για το επόμενο έτος (2016) θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω δραστηριότητες, αν και πιστεύω ότι αφού ο κόσμος περνάει δύσκολα, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον Σύλλογο μας όπως και στους άλλους συλλόγους.

1. Εκδρομή στην Τένεδο της Αγίας Παρασκευής. Κάθε χρόνο την σκεπτόμαστε αυτή την εκδρομή αλλά τελικά δεν μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε, λόγω της οικονομικής συγκυρίας της χώρας μας αλλά και του υψηλού κόστους της εκδρομής αυτής.
2. Ημερήσιες εκδρομές. Σκεπτόμαστε να πραγματοποιήσουμε 1-2 ημερήσιες εκδρομές σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
3. Έκδοση ημερολογίου για το 2016.
4. Διανομή τροφίμων που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής.
5. Συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας με την ελπίδα να βρεθούν περισσότεροι συνεργάτες.
6. Διεύρυνση της συνεργασίας μας με άλλους αδελφούς συλλόγους».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες και τη συγκρότησή του σε σώμα έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Απόστολος Κερκινέογλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Νικόλαος Μαρέτσικος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Δέσποινα Κάλφα

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Λυκιαρδόπουλος

ΜΕΛΗ: Χρήστος Κάλφας, Παναγιώτης Οβαλής, Παγώνα Μπουρουνσούζη

Η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, που προέκυψε από τις εκλογές έχει ως εξής:
Βασίλειος Μαραγκός, Δημήτριος Ζερβουδάκης, Κωνσταντίνος Μπαϊλντης

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΝΕΔΙΩΝ «Ο ΤΕΝΝΗΣ»



ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ

Πρόσφυγες στην Τένεδο

Απόστολος Κερκινέογλου, φιλόλογος
<http://users.otenet.gr/~aker>

Η είσοδος χιλιάδων προσφύγων το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας από εμπόλεμες περιοχές και η συνακόλουθη δημιουργία ποικίλων προβλημάτων για τη διαχείριση του ζητήματος μάς θύμισε ότι και η πατρίδα μας η Τένεδος έγινε δέκτης προσφύγων κατά τη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Μολονότι οι πρόσφυγες ήταν Έλληνες που μετέβαιναν σε ελληνική περιοχή, η εγκατάστασή τους δεν ήταν απαλλαγμένη από προβλήματα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους ανθρώπους που τους υποδέχτηκαν. Είναι γνωστό ότι οι πρόσφυγες δεν γίνονται εύκολα αποδεκτοί καθώς θεωρούνται παρείσακτοι που μπορεί να διαταράξουν την ηρεμία των κατοίκων που τους υποδέχονται. Παράδειγμα αποτελούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες αλλά και εμείς (Τενέδιοι, Ίμβριοι, Κωνσταντινουπόλιτες) που δεν γίναμε πολύ ευχάριστα δεκτοί στη μητέρα πατρίδα μας. Πόσες φορές δεν μας κόσμησαν με τη γνωστή προσφώνηση «Τουρκόσπορος» ακόμη και άνθρωποι που δεν έπρεπε να μας αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλα και σήμερα μερικοί θερμοκέφαλοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων αποκαλούν «Τούρκους» τους οπαδούς ομάδων με προέλευση την Κων/πόλη (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ).

Τις παραμονές έναρξης του Α' Παγκόσμιου Πολέμου το 1914 κατέφυγαν στην Τένεδο πολλοί πρόσφυγες από τα παράλια της Μ. Ασίας και της Θράκης, οι οποίοι αντιμετώπιζαν εκεί έναν απηνή διωγμό από τους Τούρκους. Τον Σεπτέμβριο του 1914 ο διοικητής της Τενέδου αναφέρει τον ερχομό στο νησί 204 προσφύγων¹ οι οποίοι το 1914 ανέρχονταν στους 1849 συνολικά.² Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού το 1918 οι πρόσφυγες στην Τένεδο ανέρχονταν σε 150 άνδρες, 300 γυναίκες, 150 αγόρια, 150 κορίτσια, 50 βρέφη. Σύνολο: 800.³ Το 1922-23 όμως έφτασαν τους 3.000-4.000.⁴

Οι πρόσφυγες μπορούσαν να μεταβούν, όπως συνέβη αρκετές φορές, και σε άλλες περιοχές μετά την πρώτη εγκατάστασή τους στην Τένεδο. Πολλοί εξάλλου από τους ικανούς άνδρες είτε είχαν πάει στον στρατό ή είχαν μεταβεί να εργαστούν κάπου αλλού. Επίσης ο τύφος και η γρίπη ευθύνονταν για τη μείωσή τους. Γι' αυτό και ο αριθμός τους δεν ήταν σταθερός.

Φαίνεται ότι οι πρώτοι πρόσφυγες που ήλθαν στην Τένεδο προέρχονταν από τα Δαρδανέλια, τη Μάδυτο (σημ. Eceabat), την Κριθωτή (Β. της Καλλίπολης), το Εζίνε και το Μπάγραμιτς. Ένα χρόνο πριν από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και την παραχώρηση της Τενέδου στην Τουρκία υπήρχαν 1000 περίπου εγγεγραμμένοι πρόσφυγες «δυνάμει

πιστοποιητικού επί της πολιτογραφήσεως των προσφύγων της 7 Οκτωβρίου 1922» στο διασωθέν Μητρώο Τενεδίων σε συνολικό πληθυσμό 5000 κατοίκων της νήσου. Οι πρόσφυγες αυτοί προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Μ. Ασίας και Αν. Θράκης με τους περισσότερους να έχουν έλθει από τη Μάδυτο (σημ. Eceabat), την Τρίγλια (σημ. Tiriele ή Zeytinbağı), την Κούταλη Προποντίδας (σημ. Ekinlik Adası), το Πασαλιμάνι Προποντίδας, την Καλλίπολη (σημ. Gelibolu), τη Λάμψακο (σημ. Lapsek), τα Δαρδανέλια (σημ. Çanakkale), την Αρτάκη (σημ. Erdek), την Κύζικο, το Μαρμαρά (σημ. Marmara adası), το Μυριόφυτο (σημ. Mürefte), το Εζίνε και την Απολλωνιάδα Προύσας. Ωστόσο ο συνολικός αριθμός των προσφύγων το 1922 έφτανε τις 4000 που μειώθηκαν σε 3000 το 1923.⁵

Από ανταπόκριση προς εφημερίδα της Λέσβου του Κ. Πανάρετου (προφανώς είναι ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου της Τενέδου Κυριάκος Πανάρετος) στις 30 Μαΐου 1914 πληροφορούμαστε τον τρόπο με τον οποίο εκδιώχθηκαν οι έλληνες κάτοικοι ιδιαίτερα του Εζίνε. Μόλις έφτασε στο Εζίνε ο διοικητής (μουτεσαρίφ) των Δαρδανελίων, γράφει ο ανταποκριτής, έδωσε εντολή να φύγουν όλοι οι Χριστιανοί εντός δύο ημερών. Στις 29 Μαΐου 1914 είχαν αποστείλει το παρακάτω τηλεγράφημα στον αρχιερατικό επίτροπο Τενέδου π. Ανθιμό: «Αύριον όλοι ερχόμεθα στείλατε πλοία· ετοιμάσατε άρτον. (υπογραφή): Πασαδέλης». Μετά από σύσκεψη με τους διοικητές (πολιτικό

και στρατιωτικό) στάλθηκαν πλοία ιστιοφόρα μικρά και μεγάλα των Τούρκων του νησιού για να παραλάβουν από την απέναντι ακτή τους πρόσφυγες. Αρχικά επιβιβάστηκαν 248 άτομα στα 12 πλοιάρια, ενώ περίμεναν να επιβιβαστούν τριπλάσιοι στην παραλία. Δεν μπορούσαν να στείλουν έλληνες πλοιάρχους της Τενέδου, γιατί δεν γίνονταν δεκτοί. Κάποιος πλοιάρχος από τη Μάδυτο που πήγε γύρισε σχεδόν άδειος, γιατί το πλήρωμα του ήταν Έλληνες. Τους πρόσφυγες υποδέχτηκαν οι διοικητές, πολιτικός και στρατιωτικός, ο δήμαρχος Γρηγ. Χριστοδούλου, ο π. Άνθιμος και ο Κ. Θεοχαρίδης, που ήταν πρόεδρος της επιτροπής προσφύγων.⁶ Ο πολιτικός διοικητής της Τενέδου Α. Βασιλειάδης τον Ιούνιο του 1914 επισκέφτηκε τον Γενικό Διοικητή στη Μυτιλήνη για να συζητήσουν το πρόβλημα της αυξημένης εισόδου προσφύγων στο νησί από τη Μ. Ασία.⁷

Η βιοήθεια προς τους πρόσφυγες

Οι πρόσφυγες που ήλθαν στην Τένεδο από τις ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες του Εζίνε και Μπάγραμιτς ζούσαν στο νησί υπό συνθήκες πολύ δύσκολες και προσβλητικές για την αξιοπρέπειά τους.⁸ Οι πρόσφυγες αυτοί, που μαθαίνουμε ότι ανήκαν στη Μητρόπολη Δαρδανελίων και Λαμψάκου, με επιστολή τους προς την εφημερίδα της Λέσβου «ΣΑΛΠΙΓΞ» εξέφρασαν τα παράπονά τους ότι το επίδομα που χορηγείται στους πρόσφυγες δεν το λαμβάνουν τακτικά αλλά άτακτα και κατ' αραιά διαστήματα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.⁹

Υστερα από τα παράπονα αυτά των προσφύγων η εφημερίδα δημοσίευσε τα παρακάτω στοιχεία κατόπιν παράκλησης της Γεν. Διοικήσεως. Τα ποσά

που χορηγήθηκαν για την περίθαλψη των προσφύγων της Τενέδου είναι: 7 Ιουνίου [1914] 4.000, 21 Ιουνίου 600, 24 Ιουνίου 2.000, 4 Ιουλίου 2.500, 11 Ιουλίου 2.500, δηλ. συνολικά 11.600 δρχ. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονταν τα βοηθήματα σε είδη.¹⁰

Στην ανακοίνωση αυτή η επιτροπή για τους πρόσφυγες απάντησε ότι δεν στάλθηκε «ούτε μανδήλι εδώ δια τους πρόσφυγας». Η τοπική διοίκηση έδινε για τους πρόσφυγες βοήθημα μόνο για 2 μέρες, και έπρεπε να περιμένουν 4 ημέρες για να λάβουν βοήθημα για τις επόμενες. Συνεπώς αντιστοιχούσαν 30 παράδεις την ημέρα για κάθε πρόσφυγα. Από τις 7 Ιουνίου μέχρι τις 31-7-1914, οι πρόσφυγες δικαιούνταν να λάβουν 40 λεπτά την ημέρα, συνολικά 40.000 δρχ., και έλαβαν μόνο 20.000. Οι άλλες 20.000 «επνίγησαν μέσα εις την ανωμαλίαν και την αταξίαν της πληρωμής», ανέφεραν οι πρόσφυγες.¹¹ Όπως αλλού αναφέρεται μέχρι τις 26-7-1914 είχαν αποσταλεί 20.200 δρχ.¹²

Για το έτος 1915 η οικονομική ενίσχυση των προσφύγων στην Τένεδο είχε ως εξής: Ιούλιος 1915 δρχ. 7.000 για 556 οικογένειες, 2051 άτομα.¹³ Αύγουστος 1915 δρχ. 7.000 για 190 οικογένειες, 576 άτομα.¹⁴ Για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν δόθηκε επίδομα, όπως φαίνεται από τον σχετικό πίνακα. Δεν δόθηκε ούτε στην Ίμβρο, Λήμνο και Σαμοθράκη.¹⁵

Η Τένεδος, η Ίμβρος και η Σαμοθράκη είχαν μεγάλες ανάγκες για βιοήθεια των προσφύγων. Ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός διένειμε προμήθειες στην Τένεδο για 458 άτομα. Λίγο μετά την 1 Απριλίου 1919 φορτώθηκαν πάνω από 5 τόνοι τροφίμων και ρουχισμού στο μικρό πλοίο «Camelia» και την επομένη έφτασαν στο λιμάνι της Τενέδου, όπου οι πρόσφυγες ζούσαν με πολλές στερήσεις. Δύο εβδομάδες πριν φτάσουν οι προμήθειες στο νησί, είχε τελειώσει το αλεύρι και οι φτωχοί πλήρωναν υπερβολικές τιμές για το λιγοστό που υπήρχε. Οι 2,5 τόνοι αμερικανικού λευκού αλεύρου που μοιράστηκε στους 458 ανθρώπους ήταν θεόσταλτο. Στην αναφορά του Ερυθρού Σταυρού παρατηρείται ότι πουθενά δεν είδαν τόσο ευγνώμονες πρόσφυγες για τη βιοήθεια που έδωσαν και πουθενά η τοπική επιτροπή δεν έκανε μεγαλύτερες προσπάθειες συνεργασίας.¹⁶

Ορισμένοι πρόσφυγες βρήκαν προσωρινή εργασία στο νησί, κι έτσι αντιμετώπιζαν κάπως τις βιοτικές τους ανάγκες. Συγκεκριμένα 200 περίπου πρόσφυγες εργάστηκαν στην κατασκευή του αεροδρομίου καθώς και των άλλων οχυρωματικών έργων που πραγματοποίησαν οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Τένεδο.¹⁷ Μερικοί εξάλλου πρόσφυγες δούλευαν στα κρασιά κοντά στην παραλία.¹⁸ Μάλιστα υπήρξαν και περιπτώσεις προσφύγων στην υπηρεσία των Άγγλων, όπως οι αδελφοί Γιούζμπαση, οι οποίοι συνελήφθησαν για βιαιοπραγία από την υπηρεσία του αστυνομικού σταθμάρχη της Τενέδου Διον. Κοκκαλιάρη. Ακόμη, όπως είπε ο ενωμοτάρχης, ζητώκραυγαζαν υπέρ της Αγγλίας φωνάζοντας «Κάτω η Ελλάς». Για τον λόγο αυτό οι Άγγλοι ζήτησαν από τον

διοικητικό γραμματέα Τενέδου Αλεξ. Βασιλειάδη την απομάκρυνση του σταθμάρχη από την Τένεδο εντός τριών ημερών.

Η ανεπαρκής ενίσχυση των προσφύγων στην Τένεδο και οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τον ερχομό τόσων κατατρεγμένων ανθρώπων είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και παραβατικών ενεργειών.¹⁹ Ο διοικητικός γραμματέας σε συνεργασία με την Κοινότητα της Τενέδου φρόντισαν για τη στέγασή τους και τη γενικότερη διευκόλυνση της ζωής τους. Παράλληλα υπήρχε και ειδικό γραφείο επιστισμού, το οποίο φρόντιζε για την κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα. Πρόεδρος της επιτροπής για τους πρόσφυγες ήταν ο Κ. Θεοχαρίδης, για τον οποίο λέγεται ότι έκανε καλά τη δουλειά του. Ωστόσο τα προβλήματα στο νησί σε ορισμένες περιόδους ήταν σοβαρά, καθώς υπήρχε μεγάλη έλλειψη τροφίμων.²⁰ Το 1917 οι Τενέδιοι έστειλαν ειδικό εκπρόσωπο τους προς τον κυβερνητικό αντιπρόσωπο στη Λέσβο για να εκθέσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.²¹ Οι πρόσφυγες διέθεταν μάλιστα και δικό τους iερέα, μετά την αναχώρηση του οποίου ο διοικητικός γραμματέας Τενέδου ζήτησε τον διορισμό αντικαταστάτη του «επί τη κεκανονισμένη αντιμισθία» των 40 δρχ. μηνιαίων.²²

Οι πρόσφυγες έφυγαν από την Τένεδο μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης και μετέβησαν αρχικά στη Λήμνο στις 17 Αυγούστου 1923.²³

Παραπομπές

1. Γ. Μ. Γρυντάκης, Ιμβρος και Τένεδος, Δυο ξεχασμένα ελληνικά νησιά (1910-1930), Αθήνα 1995, σ. 47. Πβ. Ν. Σηφουνάκης, Ιμβρος - Τένεδος, Οι τελευταίες ελληνικές ημέρες, Αθήνα 1996, σ. 39.
2. ΣΑΛΠΙΓΕ 27-9-1914.
3. American Red Cross, Relief work among the Aegean islands, Athens 1919, p. 7.
4. ΣΚΡΙΠ 23-11-1922. ΕΘΝΟΣ, 18-1-1923.
5. Α. Κερκινέογλου, Η Τένεδος χωρίς Τενέδιους, Αθήνα 2009, σ. 21.
6. ΛΕΣΒΟΣ 4-6-1914. Πβ. ΛΕΣΒΟΣ 3-6-1914.
7. ΛΕΣΒΟΣ 20-6-1914.
8. ΣΑΛΠΙΓΕ 3-7-1914.
9. ΣΑΛΠΙΓΕ 11-7-1914.
10. ΣΑΛΠΙΓΕ 16-7-1914.
11. ΣΑΛΠΙΓΕ 31-7-1914.
12. ΣΑΛΠΙΓΕ 26-7-1914.
13. ΣΑΛΠΙΓΕ 23-9-1915.
14. ΣΑΛΠΙΓΕ 22-11-1915.
15. ΣΑΛΠΙΓΕ 4-12-1915.
16. American Red Cross, Relief work, ά.π. p. 13, 25-26, 32-34.
17. Α. Κερκινέογλου, Η Τένεδος χωρίς Τενέδιους, Αθήνα 2009, σ. 60.
18. by an M.P., Mons, Anzac and Kut, London 1919, p. 145-146.
19. ΕΛ. ΛΟΓΟΣ 19-1-1917.
20. ΣΑΛΠΙΓΕ 6-9-1914 και 29-10-1915.
21. ΣΑΛΠΙΓΕ 20-12-1917.
22. Π. Καλαϊτζής, Ιστορικόν Αρχείον περί Ιμβρου - Τενέδου, Μελβούρνη 2000-2008, B, 1248.
23. ΣΑΛΠΙΓΕ 18-8-1923.

Παντοπωλεία και παντοπώλες της Τενέδου

Εκτός από τους παντοπώλες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τεύχος, παντοπωλεία είχαν και οι παρακάτω Τενέδιοι: ο Δημήτρης Καραγεωργέλης, η «Αφροδάρα», η Χριστίνα Γκόγκου, η οποία μετά την αναχώρησή της από το νησί πούλησε το κατάστημά της στον Νίκο Σφακιανό. Στους τούρκους μπακάληδες πρέπει να προστεθούν και οι Hasan Yakar και İzzet.

Καφενεία της Τενέδου

Στην Τένεδο υπήρχαν αρκετά καφενεία στα οποία σύχναζαν αποκλειστικά άνδρες, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα χωριά της Ελλάδας ακόμη και σήμερα. Από τους παλιούς καφετζήδες το μεγαλύτερο καφενείο ανήκε στον Karadağlı που το λειτουργούσε ο Hüseyin Talay. Άλλοι καφετζήδες ήταν ο Αλέξανδρος Κουτούλης, ο Δημήτρης Παντελάρας, που τον διαδέχτηκε ο γιος του Φώτης, κι όταν έφυγε αυτός για την Αυστραλία το έδωσε στον γαμπρό του Χρήστο Τριανταφύλλου που το συνέχισε μέχρι το 1960 περίπου. Ο Γιάννης Δάλλης είχε αρχικά το μαγαζί της Εκκλησίας. Από εκεί έφυγε και άνοιξε στο Μαφέλ. Άλλος καφετζής ήταν ο Ανέστης Στέργιος, ο οποίος όταν αποφάσισε να φύγει στην Αυστραλία το πούλησε στον Σωτήρη Αγγουλή, ο Ανδρέας Μανωλίδης, ο Αθανάσιος Ιμβριώτης, ο Απόστολος Κάλφας, ο Στράτος Δάλλης, ο Ανδρέας Γριβανός που είχε το μισό μαγαζί καφενείο και το άλλο μισό ταβέρνα.

Κάθε καφενείο είχε συνήθως τη δική του πελατεία. Μάλιστα σε ορισμένα σύχναζαν άνδρες νεαρής κυρίως ηλικίας, όπως του Στράτου Δάλλη, και σε άλλα άνδρες τρίτης ηλικίας, όπως του Ανέστη Στέργιου. Επίσης στα ελληνικά καφενεία σπανίως πήγαιναν τούρκοι κάτοικοι, όπως και σπανίως έλληνες κάτοικοι σύχναζαν στα τουρκικά καφενεία.

Καφενεία είχαν και τούρκοι κάτοικοι της Τενέδου. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν ο Sacit Köken, ο Abdullah Tekin, ο Süleyman Gazozci, ο Yahya Çardaklı, ο Hüseyin Tekin, ο Bedri, ο Fahri, που διαθέτει το πιο κεντρικό καφενείο με τραπέζοκαθίσματα κάτω από τον πλάτανο.

Μιχάλης Κάλφας

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ & ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ

Σίγουρα οι γονείς μας είναι τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα. Εκείνοι μας γέννησαν, μας ανάθρεψαν και μας εξασφάλισαν τα μέσα για να ζήσουμε μια όμορφη ζωή. Όλες οι ελπίδες, τα όνειρά μας, βασίζονταν στην προστασία και στην αγάπη των γονέων μας. Εκτός όμως από τους γονείς, αγαπημένα μας πρόσωπα είναι ο παππούς και η γιαγιά. Όλα τα πρώτα χρόνια της παιδικής μας ζωής ήταν γεμάτα από την παρουσία τους. Ο παππούς Βασίλης και η γιαγιά Σουλτάνα Ασβεστά, ένα αγαπημένο ζευγάρι που ο ένας ζούσε και φρόντιζε τον άλλον.

Ο παππούς στην Τένεδο μας έκανε όλα τα χατίρια. Εμένα και την αδερφή μου Νίτσα, μας έβαζε στο μαύρο γαϊδουράκι του και εκείνος περπατώντας μάς πήγαινε στα ντάμια, στον Άγιο Στράτο, εκεί που είχαν το περιβόλι και ποτίζαμε όλα τα λαχανικά. Περνούσαμε ύστερα στο αμπέλι και κόβαμε ώριμα σταφύλια, καθώς και σύκα, αχλάδια, μούρα, κεράσια, κορόμηλα, από τα δέντρα του κτήματος που ήταν το ένα δίπλα στο άλλο. Για να μας ευχαριστήσει μας έφτιαχνε και μια κούνια κάτω από τον πλάτανο. Πηγαίναμε πολλές φορές στα «Τσαΐτρια» και μαζεύαμε σαλιγκάρια κάτω απ' τους θάμνους. Ο παππούς ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος που μας έδειχνε με κάθε τρόπο την αγάπη του. Του άρεσε πολύ το τραγούδι. Όλοι τον θυμόμαστε με το τραγούδι που τον χαρακτήριζε και ήταν η σφραγίδα του, το «Φύγε». Τραγουδούσε χαριτωμένα και έκανε καντάδες στη γιαγιά. Αγαπημένος του τραγουδιστής ήταν ο Στέλιος Καζαντζήδης και ήθελε να του γράφω τα τραγούδια στο τετράδιο να τα μαθαίνει και να τα ερμηνεύει σωστά.

Η γιαγιά Σουλτάνα ήταν λιγότερο καλοσυνάτη μαζί μας, ήθελε να μας δίνει αυστηρές αρχές να γίνουμε σωστά παιδιά, όπως μας ἐλεγε, και μας έδινε συνεχώς συμβουλές. Ήθελε να είμαστε ευτυχισμένα παιδιά και όταν η μαμά μας έφερνε αντιρρήσεις σε κάτι που ζητούσαμε, εκείνη έπαιρνε την ευθύνη πάνω της και ήταν πρόθυμη για κάθε θυσία για χάρη μας. Η γιαγιά Σουλτάνα ήταν προικισμένη από τη φύση, τόσο στην εξωτερική της εμφάνιση όσο και στον χαρακτήρα. Το όνομά της και τη

χάρη της τα κληρονόμησε από τον πνευματικό της πατέρα που υπήρξε και πατέρας της εκκλησίας. Μία βασίλισσα γεννιέται από μία σουλτάνα, που αν ζούσε στην Αρχαία Ελλάδα, πολλοί θα την παρομοίαζαν με τη θεά Αθηνά, που συνδύαζε δύναμη και σοφία μαζί. Το όνομά της και η ευχή της περάσανε στην καινούργια γενιά, που τα κληρονόμησε η αδερφή μου, για να υπάρχει συνέχεια. Η γιαγιά ήταν χρυσοχέρα, ό,τι έπιανε στα χέρια της το έφτιαχνε σβέλτα και τέλεια. Τη θυμάμαι όταν ο παππούς κούρευε τα αρνάκια και της πήγαινε το μαλλί, το επεξεργαζόταν με διάφορους τρόπους. Το περνούσε από λανάρι, στη συνέχεια με το αδράχτι το μαλλί το έφτιαχνε νήμα και έπλεκε με τις βελόνες μπλούζες, γάντια, κάλτσες, κασκόλ. Όταν τα τελείωνε έπαιρνε χρώματα της αρεσκείας της και τα έβαφε. Έφτιαχνε διάφορα υφαντά, κουβέρτες, χαλάκια, διαδρόμους, διάφορα χρήσιμα πράγματα που ήταν οι πρώτες ανάγκες. Μας έπλεκε πολλά πλεκτά στο βελονάκι, τραπεζομάντηλα, κουβέρτες, σετ σεμέν, πολύτιμα εργόχειρα που διακοσμούν τον κάθε χώρο. Τα έφτιαχνε με μεράκι για την πρόικα μας, με τις ευχές της να έχουμε καλές τύχες, να τα έχουμε στολισμένα και να τη θυμόμαστε. Κάθε στιγμή που τα βλέπω περνάνε από το μυαλό μου τα λόγια και οι ευχές που μας έδινε.



Ένα εργόχειρο στο βελονάκι της γιαγιάς Σουλτάνας που αποτελείται από πολλά μικρά μοτίφ



Εντυπωσιακό και μοναδικό έργο τέχνης φτιαγμένο με τη βελόνα του ραφίματος από τη γιαγιά Βασίλισσα

Επισκεφτήκαμε τον τόπο μας ύστερα από σαράντα χρόνια. Όταν φτάσαμε στο κτήμα του παππού και της γιαγιάς, δειλά δειλά προχωρήσαμε μερικά βήματα, κάτω από το δέντρο της μουριάς. Δεν υπήρχε κανένας, για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στα ντάμια. Σταθήκαμε ακίνητοι. Με συγκίνηση, σιωπηλά, κοιτούσα και προσπαθούσα να συνδέσω το χτες με το σήμερα. Όλα τριγύρω όπως τότε, αλλά με κάποιες διαφορές. Τα χρώματα ξεθωριασμένα, μαρτυρούσαν τα χρόνια που πέρασαν. Οι ήχοι διαφορετικοί στα αυτιά μου έρχονταν. Δεν υπήρχαν οι γλυκές καντάδες του παππού. Και η κούνια ακόμα κάτω από τον πλάτανο υπήρχε, αλλά δεν ήταν σαν κι αυτή που μας έφτιαχνε ο παππούς. Μερικά ζευγάρια παπούτσια στη σειρά έξω από τις πόρτες και ένα πλυντήριο ρούχων κάτω από το δέντρο της κορομηλάς, που λειτουργούσε συνεχώς για το πλύσιμο των ρούχων, έδειχναν μια άλλη εποχή και ότι ζούσαν διαφορετικοί άνθρωποι. Οι φωνές και οι ομιλίες του παππού και της γιαγιάς σφύριζαν μέσα στα αυτιά μου και αυτός ο συνεχόμενος ήχος του πλυντηρίου συντόμευε την αποχώρησή μας από εκεί. Ένιωθα πως οι ψυχούλες τους μας ακολουθούσαν. Με δακρυσμένα μάτια και πόνο στην καρδιά αποχωρήσαμε. Ρίξαμε ακόμα μία ματιά πίσω μας, με την ελπίδα να βρεθούμε κάποια μέρα πάλι εκεί.

Με τον παππού και τη γιαγιά είχαμε την τύχη να ζήσουμε πολλά χρόνια μαζί, γι' αυτό τους θυμόμαστε με αγάπη για όλα αυτά που μας έδωσαν, για να βαδίσουμε σωστά στην ζωή μας. Ο παππούς ήταν μοναδικός. Σπάνια συναντάμε ανθρώπους σαν αυτόν στην εποχή μας. Το είδος αυτό τελείωσε, μπορώ να πω. Και τους δύο τους είδαμε γεροντάκια. Εύχομαι το ίδιο και εμείς, τα τρία εγγόνια τους, να ζήσουμε το ίδιο πολλά χρόνια και καλά.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ σε μια αγαπημένη μας γιαγιά ακόμα, τη γιαγιά Βασίλισσα Γκόγκου, αδερφή της γιαγιάς Σουλτάνας, με την οποία ζούσαμε καθημερινά μαζί στην Τένεδο. Ένας τοίχος μας χώριζε και συνεχώς πηγαίναμε σπίτι της ή ερχόταν τα βράδια στο δικό μας σπίτι να περάσει την ώρα της. Οι αρετές της την χαρακτήριζαν... Δεν είχε μόνο το όνομα αλλά και τη χάρη. Για μία βασίλισσα σύμβολο δύναμης και εξουσίας είναι η κορόνα της, αλλά για τη γιαγιά Βασίλισσα το μαύρο πλεκτό μπερδάκι της ήταν το σύμβολο της αγάπης της και του πένθους. Μακριά απ' την κοσμική ζωή, τα ενδιαφέροντά της ήταν τα παιδιά της, τα εγγόνια της, το εργόχειρο και οι ψαλμοί της σύναψης. Κάθε Κυριακή, μετά την εκκλησία, πηγαίναμε πολλές κοπέλες στο σπίτι της και μας μιλούσε για τα εκκλησιαστικά και τους ψαλμούς. Ήταν πονεμένη γυναίκα και συνεχώς ντυμένη στα μαύρα ρούχα. Της άρεσε να μας διηγείται την ζωή της, για το κοριτσάκι της που έχασε τεσσάρων χρονών, την Ειρηνούλα, γι' αυτό και είχε ιδιαίτερη αγάπη στα κορίτσια. Ήταν η μοναδική που ήξερε να φτιάχνει ένα σπάνιο και ξεχωριστό εργόχειρο με τη βελόνα του ραψίματος. Με έναν περίεργο τρόπο έκανε το δέσιμο και έφτιαχνε το φιλέ. Στη συνέχεια τα κεντούσε και το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Πολλές κοπέλες της γενιάς μου έχουν αυτά



Τα τρία εγγόνια του παππού Βασίλη και της γιαγιάς Σουλτάνας. Στη φωτογραφία διακρίνεται από το φουρό η δαντέλα της γιαγιάς Βασίλισσας.

τα πολύτιμα έργα τέχνης, αν όχι στολισμένα, στα συρτάρια τους. Της δίναμε τα υλικά, τις κλωστές, και μας τα έφτιαχνε για να τη θυμόμαστε μετά θάνατον. Αυτή ήταν η επιθυμία της. Διάφορα σετ σεμέν, δαντέλες για κρεβατόγυρους, για σεντόνια, για φρουτιέρες και άλλα πολλά. Τη θυμάμαι καθισμένη δίπλα στο μαγκάλι της να ζεσταίνεται, που ακόμα νιώθω τη βαριά μυρωδιά απ' τα κάρβουνα, σα να μη πέρασαν τόσα χρόνια. Καθισμένη στο παραθυράκι της, με το φως του ήλιου και χωρίς να φοράει γυαλιά, δούλευε με κέφι και ευχαριστησή, με την ευχή της να έχουν τα κορίτσια καλές τύχες. Πολλές φορές όταν ήταν επείγον να τα τελειώσει, έκανε νυχτέρια με το φως της λάμπας. Σίγουρα αυτά τα εξαιρετικά κομμάτια όσες κοπέλες τα έχουν θα τη θυμούνται και θα εκπληρώνεται η επιθυμία της.

Είναι το κληροδότημα σε μας, τη νέα γενιά, εμάς όλους που ζήσαμε σ' αυτόν τον ευλογημένο και μοναδικό τόπο που λέγεται Τένεδος, το έχουμε στο αίμα μας να είμαστε δημιουργικοί, να εκτιμάμε και να σεβόμαστε τον κόπο των δικών μας και να τα κρατάμε χωρίς να μας αγγίζουν οι αναποδίες της ζωής. Αυτό διδαχτήκαμε, αυτή θα είναι και η δική μας συνέχεια. Με αυτή τη δυνατότητα που έχουμε θα μας κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές και θα μείνουμε αθάνατοι στη μνήμη τους.

Βούλα Ασβεστά

Kοινωνικά Τενέδου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 η Χαρίκλεια Μηνάρχου και ο Λεωνίδας Μαβίδης απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κοριτσάκι. Είναι εγγονάκι της Δούκισσας Μπίτζου και δισέγγονο της Ελένης και του Χρήστου Μπίτζου.
- Στις 15 Οκτωβρίου 2015 η Νικολέτα Τσαλίκου και ο Γιανκίκης απέκτησαν το δεύτερο κοριτσάκι τους. Είναι εγγονάκι της Βενετίας και του Βασιλίη Τσαλίκου.
- Στις 23 Οκτωβρίου 2015 ο Σπύρος Γκόγκος και η Φραγκίσκα Τζανή απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγοράκι. Είναι εγγονάκι της Μαίρης και του Γιανναγιώτη Γκόγκου.
- Στις 23 Οκτωβρίου 2015 η Στέλλα και ο Συμεών Σάλτους απέκτησαν το δεύτερο κοριτσάκι τους. Είναι εγγονάκι του Κώστα και της Μαρίας Σάλτου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Στις 5 Ιουλίου 2015 ο Αλέξανδρος και η Ρένα Κουμαριανού βάφτισαν το δεύτερο κοριτσάκι τους. Η βάφτιση έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παντελεήμονα. Το όνομά της Ελένα. Είναι εγγονάκι της Φαίδρας Ασλάνη και του Γιάννη Κουμαριανού.
- Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 ο Γρόδρομος Κανδάνης και η Ξενία Φώσκολου βάφτισαν το πρώτο τους παιδί. Το όνομά του Φίλιππος. Είναι εγγονάκι του Θανάση Κανδάνη.

ΓΑΜΟΙ

- Στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 η Άννα Γκόγκογλου και ο Χρήστος Χριστόπουλος παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στη Δροσιά Χαλκίδας. Η Άννα είναι κόρη της Ευαγγελίας και του Γρηγόρη Γκόγκογλου.
- Στις 3 Οκτωβρίου 2015 παντρεύτηκαν ο Νίκος Αναγνωστόπουλος και η Όλγα Κίουλου στο Δημαρχείο Κοντοβάζαινας Αρκαδίας. Ο Νίκος είναι γιος της Ασπασίας Καναβούτσου και του Απόστολου Αναγνωστόπουλου.

ΠΕΝΘΗ

- Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 πέθανε η Ραδλία Τσαλίκου, 79 ετών. Η κηδεία της έγινε στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στα Θυμιανά Χίου.
- Στις 24 Δεκεμβρίου 2015 πέθανε ο Κορηγός Κόρτος, 87 ετών. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Ν. Σημύρης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

- **Για τον Σύλλογο:** η Βίτη Καπετανοπούλου 20 €, η Ελένη Κόντου-Σάλτου 24 €, η Καΐτη Σαπέρα 50 € στη μνήμη του συζύγου της Γιώργου Βρούντζου, ο Χρήστος Τενεδίδης 10 €, ο Στέφανος Τενεδίδης 10 €, ο Σωκράτης Λυμπέργιος 90 € στη μνήμη των γονιών και του αδελφού του, η Διονυσία Μιχαλίτη 20 €.

Νέας Τενέδου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 ο Σάκης Χατζηώννου και η Γεωργία Βελέτζα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί και είναι κοριτσάκι. Ο Σάκης είναι εγγονός του Αθανάσιου Χατζηώννου.
- Στις 27 Νοεμβρίου 2015 ο Βαγγέλης Μισαντίδης και η Γιάννα Καρούζη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί και είναι κοριτσάκι. Η Γιάννα είναι εγγονή του Ιωάννη Καρούζη.
- Στις 26 Οκτωβρίου 2015 ο Θανάσης Μάντζαρης και η Βάσω Χατζηνικολάου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί και είναι κορίτσι. Ο Θανάσης είναι εγγονός της Βενετίας Ποντικάκη και η Βάσω εγγονή της Βασιλικής Κρυστάλλη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Στις 12 Σεπτεμβρίου 2015 ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μίνα Ποντικάκη βάφτισαν το πρώτο τους παιδί στον Πλάγιυρο Χαλκιδικής. Το όνομα αυτού Μάριος. Η Μίνα είναι εγγονή του Βασιλείου Ποντικάκη.
- Στις 4 Οκτωβρίου 2015 ο Δημήτρης Χατζηώννου και η Γιώτα Μπαλιαζούρα βάφτισαν το δεύτερο παιδί τους στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Τενέδου. Το όνομα αυτού Ιωάννης.

ΓΑΜΟΙ

- Στις 24 Οκτωβρίου 2015 παντρεύτηκαν ο Αλέξανδρος Φερεντίνος και η Ειρήνη Καρούζη (Βασιλούδη) στον Ιερό Ναό Παντοβασίλησσας στην Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η Ειρήνη είναι εγγονή του Ιωάννη Καρούζη.
- Στις 21 Νοεμβρίου 2015 παντρεύτηκαν ο Σταμάτης Φράτζης και η Παναγιώτα Σταματάκη στον ιερό ναό Πανηγυρίστων Ταξιαρχών στην Άνω Γέλη Θεσσαλονίκης. Η Παναγιώτα είναι εγγονή του Παναγιώτη Αρβανίτη και της Ραλλίας Κρυστάλλη.

ΠΕΝΘΗ

- Στις 4 Αυγούστου 2015 απεβίωσε η Δωροθέα Δήμου (Ευδαίμων) ετών 92. Ήταν κόρη του Γεωργίου Ματθαίου και της Παναγιώτας Κρυστάλλη. Η κηδεία της έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου επηρ Οκλαχόματων ΗΠΑ.
- Στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 απεβίωσε ο Δημήτριος Καρούζης (Βασιλούδης) ετών 88. Ήταν γιος του Παναγιώτη Καρούζη και της Βικτωρίας Φαθά. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών.
- Στις 24 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε η Δέσποινα Ζιλιλή ετών 84. Ήταν κόρη του Νικολάου Καπετάνου και της Στυλιανής Κιλίτσου. Η κηδεία της έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών.
- Στις 26 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε ο Εμμανουήλ Ποντικάκης ετών 77. Ήταν γιος του Βασιλείου Ποντικάκη. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Τενέδου.
- Στις 13 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε ο Δημιούρης Αγράντης ετών 80. Ήταν γιος της Παρασκευής Καραγιάννη (Παντελέα). Η κηδεία του έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα Χαλκιδικής.
- Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε η Βασιλική Γκρέβης ετών 95 στο Οχάιο των ΗΠΑ. Ήταν κόρη του Γεωργίου Αρβανίτη και της Ανθίππης Μίγκου.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ



Αρχείο Κατερίνας Αγγουλή



Αρχείο Κατερίνας Αγγουλή

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ



Αρχείο Κατερίνας Αγγούλη



Αρχείο Κατερίνας Αγγουλή

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Κάθε Τετάρτη απόγευμα 7-8 το γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοιχτό για τα μέλη και τους φίλους μας. Δεν θα γίνονται συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκείνη την ώρα, για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε άνετα μεταξύ μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Παρακαλούμε θερμά όσα μέλη μας δεν έχουν πληρώσει ακόμα τη συνδρομή τους, να φροντίσουν γι' αυτό.

ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Όσοι επιθυμείτε να γίνετε μέλη στο Σύλλογο μας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κ. Δέσποινα Κάλφα, τηλ. 210 9352489.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι συμπατριώτες μας έχουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Τενέδου ή οικογενειακές από διάφορες εκδηλώσεις στο νησί να μας τις φέρνουν, για να τις αντιγράψουμε για το Περιοδικό μας.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΗΣ
ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ασφαλίστε το όχημά σας όσες ημέρες θέλετε ή μόνο όσα χρήματα διαθέτετε

50€ από/ετος
με κοινή προστασία

13€ από/ετος
με κοινή προστασία

238€ από/ετος
κατοικητική & επαγγελματική φροντίδα
έως 70 ετών, με την πιο απλή διεδίκαση
μόνο με μια σίτσα

-10%

επιπλέον έκπτωση στα συμβολαία
σεισμού και πυρός, για εντοπιστικά
και μη σπίτι, πρόστις κατοικίας

28ος Οκτωβρίου 48, Μέγαρα
σταθμό. 2296770853
κινητό. 6973081399

e-mail: christoumakis@gmail.com

επιπλέον έκπτωση 15% υπό πρωτοβάθμιες
για δινέργεια, δημόσιους υπεράσπισης & έναντι οποίους
ειδικές τιμές για ασθιδοπούς (για κάρτα παραμονής)

επισκεφθείτε μόνο σήμερα
για να συντηφθούμε από κοντά το κατώτατο οικοφιλικό πρόγραμμα για τούς και τις φορείς που
προσφέρουν μόνο

Μεταφορές Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα
Αμπαλάζ επίπλων οικοσκεύης

ΣΑΛΤΟΣ ΦΩΤΗΣ

Kiv.: 6932 212 351

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΝΕΔΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΜΕ ΜΠΑΝΙΟ, WC,
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΥΚΑΤΑ

ΤΗΛ. 0090 2866970015, 0090 05434762945

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΑΒΒΕΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41, Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Τ.Κ. 171 23
(Είσοδος από Ατταλείας 2)

ΤΗΛ./FAX: 210 93.18.880
e-mail: spyridoula.davveta@yahoo.gr

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ